

HET BELANG VAN MAASEIK

MAASEIK

Hoogste Limburgse score voor Siem Theelen op Vlaamse houtproef

Ingestuurd door Katholiek Secundair Onderwijs Mosa-Rt

De Vlaamse houtproef, een initiatief van de Confederatie Bouw, trok ruim 900 leerlingen aan. Daarbij waren 154 leerlingen uit Limburg en 36 van Mosa-RT. Bedoeling is om het knelpuntberoep schrijnwerker-houtbewerker onder de aandacht te brengen. Voor de proef moesten de leerlingen een krantenhouder maken uit massief hout en plaatmateriaal en dat allemaal op één dag!

Dat lukte wonderwel: tien leerlingen van Mosa-RT werden genomineerd! Job Snijders en Nick Elen haalden meteen al bij hun eerste deelname de vierde en vijfde plaats. Siem Theelen eindigde als eerste en zo was de hoofdprijs voor de derde keer op rij (in evenveel deelnames) voor Mosa-RT. Siem haalde ook over alle studieniveaus de hoogste score in Limburg en dat is geen kleine prestatie. Klasgenoot Jelle van de Pas werd knap tweede. De andere genomineerden van Mosa-RT waren Dean Verbunt (zesde), Youri Reintjens (achtste), Christopher Meyer (twaalfde), Brian van Buggenum (dertigste), Charlie Dubbeldam (veertigste) en Stan Van den Goor, die het rijtje mocht afsluiten, met een mooie negentiende plaats. En nu kijken of Limburg het ook haalt tegen de andere Vlaamse provincies!



NEEROETEREN

Dromen in en over het Oeterdal

Ga 's Avonds eens buiten

Zachtjes verdwijnt de avondzon aan gindse einder,
Alleen loop ik over het tuinpad dat rustig ligt,
Een klein briesje werfelt door mijn haren,
Terwijl de grind onder mijn voeten even tegen ritselt.

Mijmerend verzink ik in stille gedachten,
De frisse avondlucht is voelbaar welkom,
Zachtjes praat ik met de bloemen, druivelaar en rozenstruik,
Een late specht is duidelijk ergens hoorbaar.

Aan de sterrenhemel zoek ik de grote en kleine Beer,
Het dagwerk verkleint bij deze oneindigheid,
Een verre torenklok roept terug tot werkelijkheid, maar
De opgeslagen schoonheid neem ik wel mee naar binnen.
Ga je mee?... Ga 's avonds eens buiten.

Ingestuurd door Mathieu Meuwis

MAASEIK

50én Maaseik reist door noorden van Ierland

Ingestuurd door Leo van Rens

Na in 2013 het zuiden van Ierland te hebben bezocht, was het nu tijd om het noorden te ontdekken. We maakten met 26 leden een indrukwekkende reis met veel bezienswaardigheden, met afwisselende en schitterende natuurwonderen, met prima hotels, uitstekend eten en een gevarieerd programma.



We hebben o.a. Belfast, Derry en Dublin gezien, de High Crosses van Monasterboice, het Titanicmuseum, de schitterende kusten van Antrim en Donegal, de Giant's Causeway, het Nationalpark Glenveagh, de Ceide Fields en de velden van Ballycroy, bezochten

Westport met de heilige berg Croagh Patrick, het Country Life Museum en het National History Museum, een spetterende Ierse avond met zang, dans en drank in Taylors Three Rock en natuurlijk ook het Guinness Storehouse in Dublin. Kortom een reis die we

niet snel zullen vergeten. Van 2 tot en met 6 juli trekken we naar Ameland, 7 juni bezoeken we Ecotron in Maasmechelen en 21 juni bezoeken we het Park van de Hoge Veluwe met het bekende Kröller Müller Museum.

→ www.fedos.be/clubs/50enm

MAASEIK

Missiekring bezoekt Mechelen

Ingestuurd door Egidius Tielen

De Missiekring van Maaseik bracht zopas een bezoekje aan Mechelen. Gids Frans Medaer trok er voor het negende jaar op rij met hen op uit. Dit jaar ging de uitstap naar het Instituut van de Ursulinen, in het dorpscentrum van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het was een prachtige dag.

Rond tien uur kwam de Missiekring van Maaseik aan bij het Instituut. De leden werden verwelkomd door de plaatselijke gidsen die hen naar de refectie begeleiden. "Daar kregen we een lekker stuk appeltaart en koffie", klinkt het. "Vandaar gingen we terug naar de ontvangstkamer waar we de hele geschiedenis van deze school door de jaren heen te horen kregen." Voor het vervolg van het bezoek werd de groep van de Missiekring in twee gesplitst. Degenen die goed ter been waren, konden mee naar de bovenverdiepingen, de rest bleef gelijkvloers met een andere gids. "We bezochten onder andere de Alpenzaal, de Empiregang, de Feestrefectie, de monumentale eretrap, de

kloosterkerk met unieke lichtinval en de onvergetelijke Pianogalerij. Daar mocht Frans Medaer een prachtig stukje piano voor ons spelen. Op het einde van de tocht kwamen we weer samen met de andere groep in de prachtige wintertuin. Deze tuin was vanboven uit glasramen gemaakt, uitgebeeld waren de vier seizoenen in het jaar. Dit gaf zo een feestelijk licht daarbinnen, fijn om uit te rusten en te genieten."

Van daaruit ging de reis naar Mechelen om van een middagmaal te genieten. Gids Frans nam de leden van de Missiekring nu mee om de kathedraal daar te bezoeken. Daarna wandelden we over het verkeersvrije plein en bij verschillende monumenten kregen we uitleg. Degenen die nog goed konden volgen, maakten nog een wandeling langs de kleine winkelstraat, langs de rivier, over een houten loopplank, voorbij de brouwerij en enkele mooie gevels. Daarna was het tijd om terug te keren. "Volgende keer wil Frans Medaer het voor de tiende keer proberen, we zijn allen benieuwd waar hij ons dan naartoe brengt!"

